



Waarom al dat vechten?
Waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en heel onterecht.
Je wilde nog graag verder
maar verloor dit gevecht.



Fernanda Bellen

echtgenote van wijlen

Jozef Boonen

Geboren te Alken op 29 maart 1937 en
thuis overleden te Zepperen op 4 april 2020.

Dit melden u:

Guido en Speeklid Bex - Kelkeneers,
Jessica en Christophe,
Chelsey,

Stijn en Sofie,
Niene,

Marc en Elby Champagne - Kelkeneers,

Daan,
Jarne en Laura,

Davy,

Stephan en Sonja Celis - Kelkeneers,

Nele en Raf,

Carlo,

Elien en Stijn,

Dennis,

Hugo en Ingrid Machiels - Boonen,

Erwin en Sofie,

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

Franneke 

haar trouw viervoeter en gezel;

Haar zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten,

De families Bellen - Vandereyken en Boonen - Jans.

Met dank aan haar huisdokter Jan Smets, de thuisverpleging Katty,
Gunther, Jeroen en Marc en kinesist Tom.

De uitvaartplechtigheid en crematie hebben
in intieme familiekring plaats.

Omwille van de maatregelen omtrent het coronavirus is er geen
publieke begroeting. U kan steeds uw medeleven betuigen door
schriftelijk te condoleren via hieronder vermelde rouwadressen of
online via www.vendrickx.be

Rouwbeklag: Fam. Bellen, p.a. Steenweg 165 - 3570 Alken